

Ouwe stomp stok van een muzikant

Geschreven door Team Website

Naar aanleiding van uw oproep in het artikel 'Ouwe stomp stok van een muzikant' in De Limburgse Jager van december 2010 hierbij foto's van mijn ouwe stomp stok.

De stok dateert uit 1960 en is gemaakt in La Courtine, Frankrijk, alwaar wij met het fanfarekorps RLJ 59-5 twee maal gedurende een maand de zogenaamde goodwill concerten gaven. Opgeroepen met lichting 59-3 werd ik in eerste instantie als muzikant ingedeeld bij de muziekkapel lichting 58-3. Met de lichting 59-5 kwam de opvolgende muziekkapel in dienst waarnaar ik vervolgens doorstroomde en mijn diensttijd volbracht. Zodoende was ik niet alleen als dienstplichtige de 'ouwe stomp' bij de kapel 59-5, maar ook als muzikant vanwege dat ik bij hun voorgaande kapel reeds meespeelde.



Mijn ouwe stomp is samengesteld uit onderdelen die in relatie staan met het volgende. Als eerste de stok zelf, een onderdeel van onze militaire kleeheranger. Vervolgens de bekleding van de stok zijnde een veter van mijn militaire schoen. De bovenzijde is een dop van een fles sekt



(champagne-achtige), op welke drank we na onze veelvuldige concerten en taptoe's in Frankrijk steevast werden getrakteerd. Op die dop een speld met gemeentewapen van Bourganeuf, ons uitgereikt na een optreden in die Franse stad.

De onderkant is afgesloten met een kogelpunt (Garand geweer) waarop gegraveerd "Muziek"

Ouwe stomp stok van een muzikant

Geschreven door Team Website



te 1500. Dat was inburgering van het zinken walen dat wil en onze rechtermeuw dragen om



Met (nuz) Des (nuz) timburgse Jager groet,