

● VETERANEN EN OUDGEDIENDEN

Gerrit Beerkens, motorrijdende veteraan

✓ n ...
ZA 29 juni 2013

Veteranen Motorrit 2012 wederom kicken!



Ook dit jaar was, voor het tweede jaar op rij, een grote groep motorrijdende veteranen prominent aanwezig op de Nederlandse Veteranendag (NLVD) in Den Haag. Rond het middaguur reden zo'n tweehonderdvijftig veteranen op ronkende motoren onder grote belangstelling van vele toeschouwers het Malieveld op. Waar vorig jaar de regen met bakken uit de hemel kwam vallen, waren de weergoden de veteranen en vele toeschouwers dit keer erg goed gezind. Onder de heerlijke zomerzon genoten de veteranen zichtbaar van alle aandacht.

De veteranenrit, waarvan de organisatie dit jaar in een stichting is ondergebracht, was evenals vorig jaar de vrijdag voorafgaand aan de NLVD gestart. Dit keer vanuit vijf locaties, Den Helder, Groningen, Vlissingen, Doorn en Maastricht. Elke groep van circa 50 motorrijders heeft tijdens de rit op die vrijdag op diverse plaatsen letterlijk en figuurlijk stilgestaan op plaatsen waar veteranen samenkomen en waar gevallen kameraden werden herdacht.



De groep vanuit Maastricht werd op vrijdagochtend rond acht uur ontvangen door de stadsschutterij. Na een korte toespraak door de voorzitter van de Officiersvereniging Maastricht en een wethouder van de gemeente begaf de groep zich naar het Vrijthof waar middels twee kanonschoten, afgevuurd door leden van de Stadsschutte-

rij Maastricht, het startsein gegeven werd. Via een mooie route door het Limburgse land voerde de tocht naar Nuth, waar een pitsstop gemaakt werd bij stichting MDKL (Maatschappelijke Dienstverlening & Kameradschap Legereenheden). Deze stichting, waarover u elders in dit blad meer kunt lezen, houdt zich bezig met veteranenzorg in de breedste zin van het woord.

Door naar de Van Hornekazerne in Weert. Op deze kazerne is behalve de KMS ook de zetel van het Regiment Limburgse Jagers gevestigd. Bij het monument van het RLJ werd onder het toezien van C-42 Painbat, tevens commandant van het Regiment Limburgse Jagers, luitenant-kolonel Jacobs, een krans gelegd ter nagedachtenis aan alle gevallen van het RLJ. In zijn toespraak benadrukte C-RLJ het belang van de maatschappelijke erkenning van veteranen. Ook sprak hij zijn dank en waardering uit voor de kranslegging bij 'zijn' monument, ter nagedachtenis aan hen die het hoogste offer gaven voor vrede en vrijheid.



Daarna werd de rit vervolgd door het Brabantse land om uiteindelijk via enkele rivieroversteken met veerpontjes, aan te komen in Doorn op de Van Braam Houckgeestkazerne. Daar waren inmiddels ook de overige vier groepen gearriveerd en ontstond er al snel een gezellige sfeer met een hoog reüniegehalte. 250 Motorrijders, afkomstig uit alle hoeken van Nederland en op de meest uiteenlopende merken en type motoren. Na een kranslegging bij het monument voor gevallen mariniers was het tijd om de slaapplekken in orde te brengen. Daarvoor had de plaatselijke leiding een 250-persoonskamer met veldbedden gereserveerd. Overigens wel een kamer zonder ramen en deuren, maar die vind je meestal niet in een parkeergarage! Overigens kwam van slapen, na een avondje

BBQ en het nodige bier, sowieso niet echt veel terecht, maar wie stoort het.... Het was gezellig als vanouds en kameradschap en eensgezindheid vierden hoogtij.

Zaterdagochtend vroeg uit de veren, op ruimen en ontbijten om vervolgens te verplaatsen naar Zoetermeer, parkeerplaats Knorresteyn langs de A12. Nadat iedereen daar verzameld was werd de snelweg door



de politie even 'dichtgegooid' waarna de 250 motoren met luid kabaal in konvooi over de A12 richting Den Haag reden. Alles was perfect geregisseerd waardoor we zonder problemen konden doorrijden naar het Malieveld. Kicken was het! Om kippenvan van te krijgen, al die aandacht, enthousiaste mensen en nieuwsgierige jeugd, maar vooral ook het applaus als blijk van waardering en erkenning! Nederland, bedankt daarvoor!



En voor elke motorrijdende veteraan die er niet bij was... Schrijf je in voor volgend jaar en laat de Veteranen Motorrit uitgroeien tot een groots veteranenevenement zoals in Amerika de *Run for the wall* en de *Rolling Thunder*. ●